

Weet jij het nog ?

Je bent oud als...Je moeder om vijf uur de piepers ging jassen. Tante Hannie naar je zwaaide. De bakker nog aan de deur kwam. Je een liter melk los kon kopen. Je bij Jamin (Sjamin) een dubbeldik ijsje kocht voor een duppie. Je opbleef voor Cassius Clay. Maandag bij jullie thuis nog wasdag was. Dat die was "gekookt" werd op een petroleumstel en de ketel 's avond werd afgedekt om de andere morgen met de hand de was te doen. Je weet wie Apollo Henkie is. Je salaris nog in een loonzakje werd uitbetaald.

Je Ard en Keessie hebt zien schaatsen. Je het Vrije Volk, de Waarheid, de Eva of de Katholieke Illustratie hebt gelezen. Je op vrijdag in de teil gewassen werd. Je Ko van Dijk nog hebt zien spelen. Je platen van de Beatles hebt gekocht. Je nog een platenspeler had. Je twee keer per week de zinken vuilnisemmer buiten zette. Je nog zondagse kleren hebt gedragen. Je geen diepvries had en daarom elke huis wel een kelder bezat waar van alles werd opgeslagen.

Je ouders dus bv. een voorraad aardappels voor de winter insloegen. Je moeder in het voorjaar alles overhoop haalde voor De Grote Schoonmaak. Je met een pannetje naar de Chinees ging. Je nog op de ambachtsschool, mulo of de hbs hebt gezeten. Je oude kleren meegaf aan de voddeman, die langs kwam.

Er op gezette tijden een scharensliiep lang kwam om je messen te slijpen. Je nog op de pof mocht winkelen. Je licht op je fiets had. Er nog een draaischijf op jouw telefoon zat. Je nog weet wat "En 10 procent, en betere waar" betekent. Op de markt de gulden echt een daalder waard was. Jouw kinderen nog katoenen luiers droegen. Je nog op een Kreidler, Zundapp of Puch hebt gereden. Je nog op rolschaatsen met vier wielen hebt gereden. Bij jou thuis nog een kolenboer eens per jaar eierkolen, cokes of briketten kwam brengen. Je de koperen deurbel en brievenbus nog gepoetst hebt. Je nog een bruine postzegel van 10 cent op je brieven plakte.

Je geld nog bij de Post, Cheque en Girodienst stond. Je nog zakjes chips at waar een blauw zakje met zout was bijgesloten. Je de laatste 30 cm van je achterspatbord wit verfde. Je ophield met voetballen als een politieagent de straat in kwam fietsen.

Je zilverpapier spaarde voor de missie/zending. Je melk in flessen met zilveren doppen kocht. Bij jou thuis een boodschappen boekje werd ingevuld en de kruidenier dat kwam ophalen. Je naar schaatsen in het Bisletstadion keek. Je Nederland in de finale van het WK voetbal hebt zien spelen. Je 's avonds bij een glaasje ranja of prik pinda's mocht doppen boven een krant.

Je Den Uyl nog hebt gekend. Je moeder oranje kassabonnen van De Gruyter spaarde. Je nog zonder gsm de deur uit ging. Je een zak patat voor een kwartje hebt gekocht. Je op Bazooka kauwgom hebt gekauwd. Je plastic voetballertjes spaarde bij de Coca Cola.

Je gele puzzelstukjes voor een marineschip uit de fles Lodaline haalde. Je mens-erger-je-niet of halma aan de huiskamertafel speelde. Je Nederland het Eurovisie Songfestival hebt zien winnen. Je nog naar zwart-wit televisie hebt gekeken. Er in jouw jeugd nog geen disco's waren. Je moeder elke vrijdag de stoep schrobde. Je "stapavond" 's avonds om 8 uur begon en je voor 1 uur 's nachts thuis moest zijn.

Mensen die zich dit allemaal nog herinneren zijn allemaal van de zogenaamde derde leeftijd, en met pensioen.

Omdat ik dus op leeftijd ben, ben ik aardiger voor mezelf en minder kritisch op mezelf geworden. Ik ben mijn eigen vriend geworden. Ik heb te veel dierbare vrienden deze wereld zien verlaten, te vroeg; voordat zij konden begrijpen hoe groot de vrijheid is met het ouder worden.

Wiens zaak is het, als ik ervoor kies om te lezen of om op te computeren, tot 04.00 uur in de morgen, of slapen tot 's 12.00 uur 's-middags? Ik zal dansen met mezelf op die prachtige muziek van de 50, 60 & 70 's, (Bert Kaempfert, James Last en Benny Goodman) en als ik op hetzelfde moment, zou willen huilen om een verloren liefde, zal ik dat doen.

Ik zal op het strand lopen, in een badpak dat strak is gespannen over een uitpuilende lichaam, en duik met overgave in de golven, als ik daarvoor kies, ondanks de medelijdende blikken van de jetset. Ook zij zullen er ooit oud uit gaan zien.

Ik weet dat ik soms vergeetachtig ben. Maar nogmaals, een deel van het leven ben ik ook vergeten.

En misschien herinner me uiteindelijk de belangrijkste dingen. Zeker, door de jaren heen is mijn hart wel eens gebroken. Hoe kan je hart niet breken als je een geliefde verliest, of wanneer een kind lijdt, of zelfs als iemand 's geliefde huisdier wordt aangereden door een auto? Maar, gebroken harten geven ons kracht begrip en mededogen. Een hart dat nooit gebroken is, is ongerept en steriel en zal het nooit de vreugde kennen van het onvolmaakte.

Ik ben gezegend lang genoeg geleefd te hebben om mijn haar grijs te zien worden en dat mijn jeugdige lachen voor altijd zal worden geëet in de diepe groeven op mijn gezicht. Zo velen hebben nooit gelachen en zo velen zijn gestorven voordat hun haar zilver kon worden. Als je ouder wordt is het makkelijker om positief te zijn. Het kan je steeds minder schelen wat andere mensen van je denken. Ik twijfel niet meer aan mezelf. Ik heb zelfs het recht verdiend om het fout te hebben.

Dus, om je vraag te beantwoorden, ik vind het fijn oud te zijn. Het heeft mij bevrijd. Ik hou van de persoon die ik ben geworden. Ik zal niet eeuwig voortleven maar..... in de mij resterende tijd, zal ik geen tijd verspillen met klagen wat had kunnen zijn of mij zorgen te maken over wat er nog zal komen. Een bejaarde.